

Merhaba Kelebek!

Sabahın erken saatleriydi...
Turuncu süslü kelebek geceyi bir
sarımsak otu yaprağının altında
geçirmişti.

Uçmadan önce güneşin kanatlarını ısıtmasını bekledi.
Kanatlarını açtı kapadı, açtı kapadı, açtı kapadı...
Artık uçmaya hazırdı!

Turuncu süslü kelebek havalanıp uçtu ve bir karahindibanın çiçeğine kondu.
Hemen balözünü içmeye koyuldu. Bir güzel karnını doyurdu.



Sonra bir düğün çiçeğine uğradı.
Bir balarısı da oradaydı!



Turuncu süslü kelebek başka bir çiçeğe konmak için uçmaya başladı.
Bu arada havada bir sürü bulut belirdi. Sonra bulutlar güneşi kapatıverdi.



Derken yağmur başladı. Acele etmezse ıslanacaktı!
Turuncu süslü kelebek böğürtlen yapraklarının altına sığındı.
Burası güvenli bir yere benziyordu.



Yağmur durdu... O da nesil!

Turuncu süslü kelebek bir çift gözün ona baktığını fark etti.

Küçük bir çocuk, turuncu süslü kelebeğe "Merhaba!" dedi.



Turuncu süslü kelebek sanki çocuğun ne dediğini anladı.

Çocuğun şapkasına konuverdi. Biraz durduktan sonra da uçuverdi.

